

Văn hoá dân gian làng Mai

VŨ TRUNG*

1. Theo cuốn địa chí Hà Bắc thì sông Cầu được hợp lưu bởi 2 dòng, một dòng bắt nguồn từ phía Nam sông Ngọc Long, tỉnh Thái Nguyên (cũ) chảy vào địa giới huyện Hiệp Hoà, nhận nước từ các sông Hà Châu, Gia Cát, Trà Lâm rồi chảy về Yên Phong - đoạn sông này gọi là Hương La có bến Vọng Nguyệt và Như Nguyệt. Dòng thứ 2 là sông Cà Lồ hợp lưu với sông Cầu ở Ngã Ba Xà - vùng đất ngã ba sông này chính là một phần địa giới của làng Tiếu Thượng cổ.

Hương phả làng Mai Thượng, xã Mai Đình có chép: Vào thời Lý, làng Mai là làng cổ Tiếu Thượng thuộc tổng Mai Đình huyện Phật Thệ, phủ Bình Lỗ, lộ Bắc Giang. Thời Trần, làng thuộc tổng Mai Đình, huyện Thiện Phệ, thời Lê năm trong phủ Bắc Hà, đến năm 1831 thuộc huyện Đa Phúc, phủ Thiên Phúc. Hiện nay, làng Mai thuộc xã Mai Đình, huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang. Làng Mai có tên chữ là Tiếu Mai sau này do kỵ huý nên đọc chệch là Tiểu Mai, chữ Mai dùng để chỉ vẻ đẹp thanh tao của cây hoa Mai, còn chữ Tiểu chỉ sự vui mừng. Vì thế dân gian có câu:

Việt Yên Quan Biểu Thủ Hà

Yên Phong quả cảm, Hiệp Hoà Tiếu Mai

2. Di tích và truyền thuyết

Làng Mai, hay nói rộng hơn là vùng ngã ba Xà là một trong những nơi có mật độ di tích thờ đức thánh Tam Giang tương đối đậm đặc. Đình Mai Thượng còn có tên gọi là đình Cả, đình Ngự hay đình Bơi, là nơi thờ đức thánh Trương Kiều, người con trai thứ tư của đức thánh Tam Giang. Do ngôi đình nằm sát sông nên thường bị ngập lụt, hiện nay đã không còn.

Nghè ngũ giáp xây dựng trên một khu đất cao, quay mặt ra dòng sông Cầu, phía trước là hồ bán nguyệt. Tương truyền, nghè được xây dựng vào thời Lý cùng niên đại với ngôi đình. Ban đầu nghè có kết cấu kiểu chữ nhất, đến năm 1955 - 1956 dân làng tu sửa lại với mặt bằng kiến trúc như ngày nay. Nghè ngoài thờ thánh Trương Kiều còn phối thờ Đạm Nương em gái của đức thánh Tam Giang và cha của đức thánh là Trương Hồng. Theo dân gian truyền lại, việc thờ tự này là để hai cha con được gần nhau và nhắc nhở con cháu về lòng hiếu thảo, tiết nghĩa của cha ông. Ngoài ra, làng còn có ngôi đình thờ Lữ Gia - người thầy dạy học của anh em thánh

* Vũ Trung, Nghiên cứu viên, Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam

Tam Giang ở thôn Mai Trung; đình thôn Thắng Lợi thờ Lý Vực là người đã cùng đức thánh đánh đuổi giặc giã.

Trong thần phả có ghi: Xưa, làng Vân Mẫu có một cô gái mồ côi cả cha mẹ tên là Từ Nhan, là người đoan trang hiền淑. Đến năm 18 tuổi, khi đi tắm ở sông về nầm mộng thấy giao long cuộn phủ tinh dậy thì mang thai. Sau 18 tháng, sinh ra 4 người con trai và một người con gái. Bà bèn lấy họ cha mình là Trương đặt tên cho 4 người con là Hống, Hát, Lừng, Lãy còn người con gái đặt tên là Đạm Nương. 5 người con lớn lên chăm chỉ học hành, thông minh hiếm thấy. Gặp lúc quân Lương sang xâm lược nước ta, 5 anh em họ Trương cùng xin ra đánh giặc. Đạm Nương chăm lo việc hậu cần cõi 4 anh em Trương Hống, Trương Hát, Trương Lừng, Trương Lãy đánh đến đâu thắng đến đó. Triệu Quang Phục nghe tin liền mời các ông ra làm quan. Nhưng sau đó không lâu, Lý Phật Tử dùng mưu cướp ngôi của Triệu Quang Phục, các ông vì đã không ngăn cản được nên đã từ quan về ở ẩn. Lý Phật Tử biết các ông là người tài giỏi bèn cho người bắt về kinh. Trước sự uy hiếp của triều đình, cùng lúc này giặc đã lại sang xâm lược, Lý Phật Tử - người đứng đầu một nước lại có ý định đầu hàng giặc, bản thân lại không làm gì giúp dân giúp nước, Trương Hống cho em gái là Đạm Nương đưa người con trai thứ tư của mình là Trương Kiều đi lánh nạn, còn mình đưa cả gia đình xuôi thuyền xuống ngã ba Xà tự vẫn. Trương Kiều nghe tin cha mất bèn quay trở về khúc sông tự vẫn theo cha. Dân làng Tiếu vì cảm phục lòng

trung hiếu, tiết nghĩa của Trương Kiều mà lập đình thờ, bên cạnh đức thánh Trương Kiều được thờ tại nghè, dân làng còn đặt tượng người cha của ông là Trương Hống để hai cha con được gần nhau. Và hàng năm, cứ đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, dân làng Mai lại tổ chức rước thánh và bơi chải để tưởng nhớ đến công lao của đức thánh Tam Giang, lòng hiếu thảo, tiết nghĩa của thánh Trương Kiều đồng thời với ước vọng cầu nước cho vụ mùa⁽²⁾.

Chùa An Lạc, tên nôm là chùa Xác, vì được xây dựng trên gò xác - nơi diễn ra cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược do Lý Thường Kiệt chỉ huy. Những địa danh như Đông Kinh, gò xác, trại Triệu Tiết đã phản ánh rõ nét cuộc kháng chiến ác liệt của nhân dân ta tại phòng tuyến sông Như Nguyệt. Ngoài ra, ở bờ Nam sông Cầu đối diện với ngã ba Xà là nơi thờ chính của đức thánh Tam Giang, gọi là đình Xà - ngôi đình này có liên quan chặt chẽ đến lễ tục của làng Mai.

3. Lễ hội gắn với tung hoa, bơi chải – mảnh vụn của tín ngưỡng phồn thực và đặc trưng của tục thờ đức thánh Tam Giang

Hàng năm, làng Mai diễn ra hai kỳ lễ hội, *lễ hội tung hoa* từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 tháng 2 và *lễ hội bơi chải* diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Hai lễ hội này đều nhằm tôn vinh thành hoàng Trương Kiều và đức thánh Tam Giang tại vùng đất ngã ba Xà.

Từ sáng sớm ngày 30 tháng Giêng, sau khi làm lễ cáo yết tại Nghè dân làng Tiếu

Mai rước kiệu ra giữa dòng sông Cầu lấy nước để làm lễ mộc dục.

Xưa, vào ngày mùng 2 tháng 2, dân làng tổ chức rước cỗ từ nhà ông quan đám nhất ra nghè và đón lễ của các giáp Đông Chước, Tây Chước, Đông Nam, Trung Xôn, Bắc Truyền, ngày nay là thôn Mai Trung và Thắng Lợi. Lễ vật dâng thánh gồm có: Thủ lợn, bánh dày, một vài khúc mía dốc săn và đặc biệt là phải có “bánh hoa” được cắt ra từ bánh dày, nhuộm màu cánh sen, để tung cho dân làng khi tế xong. Ngày nay, người được chọn làm cỗ thờ thánh là người có độ tuổi từ 50 trở lên, gia đình không có tang chế, tử tôn hưng thịnh và khi họp để chuẩn bị cho lễ hội phải xin với làng làm cỗ thờ thánh.

Sau khi đón cỗ từ nhà quan đám nhất, dân làng tổ chức tế thánh, đọc văn giáo hoa và làm lễ tung hoa theo tục lệ cổ truyền. Mỗi giáp cử ra một người tung hoa phát lộc gọi là “phù giá” - họ trèo lên các xà, cầu đầu và ngồi cả lên hai đầu hồi của nóc nghè để tung hoa cho dân làng cướp. Theo quan niệm của cư dân, ai cướp được hoa sẽ gặp nhiều may mắn, già thì thêm tuổi, trẻ thì hạnh phúc trong cuộc sống lứa đôi.

Để chuẩn bị cho lễ hội, 5 giáp, mỗi giáp cử ra 4 ông Trưởng, 4 ông Bàn, 4 ông Lình cùng họp bàn vào ngày rằm tháng 2⁽³⁾. Hội mở lớn hay nhỏ đều phụ thuộc vào sự đồng lòng của các giáp.

Lễ hội bơi chải bắt đầu diễn ra từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 11 tháng 3 với những nghi lễ như: lễ hạ chải, trình thuỷ mã mũi chải, sửa chải, lễ trình thánh mở

cửa đình, lễ rước thánh “trình thuỷ mã”, bơi thờ, bơi giải...

Sân đình bắt phồng chầu vua

Dưới sông đưa chài đò đưa dập dùi⁽⁴⁾

Hội bơi chải được tổ chức 3 năm một lần. Làng mở hội lớn thường là những năm được mùa, cư dân làm ăn thịnh vượng, phong dăng hoà cốc... Và chỉ trong hội bơi chải này, mới có cuộc rước thánh từ nghè Ngũ Giáp ra ngã ba Xà làm lễ “Trình thuỷ mã” - đây chính là một trong những *nghi thức gắn với tục thờ thuỷ thần*.

Ngày mùng 9 trước khi làm lễ mở cửa đình⁽⁵⁾, các cụ trong ban khánh tiết cử 3 người đem lê sang đình làng Như Nguyệt bên kia sông Cầu để xin phép đức thánh Tam Giang mở hội. Tục lệ này được lưu truyền từ hàng trăm năm nay là do thành hoàng là con của đức thánh Tam Giang - Trương Hống nên khi mở hội con phải sang xin phép và mời cha về dự.

Xin phép đức Thánh Tam Giang xong, tại Nghè Ngũ Giáp, dân làng thực hành nghi thức tế cáo yết tế thánh.

Bơi thờ được diễn ra sau khi tế thánh. Chài dùng để bơi thờ thánh được làm bằng loại gỗ De hoặc Dổi, nhưng tốt nhất vẫn là gỗ De. Thân chài dài 15 mét, đáy rộng hơn khoảng một thước rưỡi. Trong lòng chài được chia thành 24 khoang, mỗi khoang chính là chỗ ngồi của tay cầm khi bơi - chỗ ngồi này dân gian gọi là “khán ngồi”. Khi đóng chài, điều quan trọng nhất là việc ghép song tử - song tử là thanh gỗ chạy dọc chính giữa chài, nó có tác dụng tạo độ cân bằng cho chài khi bơi. Đầu rồng

của chải được thờ tại một gian trong nghè, các dầm bơi gác trên mái và chỉ khi nào làng mở hội mới làm lê hạ chải để chuẩn bị cho cuộc đua.

Xưa, làng có 5 giáp: Đông Chuốc, Tây Chuốc, Đông Nam, Trung Xôn và Bắc Truyền, mỗi giáp bơi 1 chải để thờ thánh. Hiện nay, làng có 3 chải và đảm nhiệm việc bơi chải thuộc các thôn: Mai Thượng, Mai Trung, Thắng Lợi.

Tay bơi hay “tay dầm” phải là những người có sức khoẻ tốt và phải do các giáp cử ra, nếu trong giáp chọn không đủ số người cho 1 chải, thì phải chịu thiếu người chứ không được mượn người ở các giáp khác.

Trong lễ hội năm nay, ngày mùng 9 dân làng làm lễ tế cáo yết và bơi thò, ngày mùng 10 là lễ rước thánh từ nghè Ngũ Giáp xuống bến Và ra ngã ba Xà - nơi đức thánh Tam Giang tuẫn tiết làm lễ “Trình thuỷ mā”, sau đó rước thánh lên đài chỉ huy bơi để thành hoàng chứng kiến dân làng Mai bơi giải.

Xưa đi đầu đám rước là giáp Tây Chuốc và Đông Nam - hai giáp này hiện nay thuộc thôn Mai Thượng. Đây là 2 giáp đăng cai của nghè Ngũ Giáp chịu trách nhiệm rước nôi hương đức thánh Trương Kiều. Thứ tự của đoàn rước nôi hương đức thánh như sau: Đi đầu là cờ lệnh, trống, chuông, chiêng, chấp kích, bát bửu, ngựa đỗ, kiệu rước thánh do 8 người khiêng, sau kiệu là quan đám cả, quan đám nhị, các tế quan, đoàn dâng hương và các cụ thượng thọ trong 2 giáp.

Đi thứ hai là đội hình của giáp Đông

Chuốc và Trung Xôn thuộc thôn Mai Trung rước kiệu cỗ mặn và đi cuối là giáp Bắc Truyền thôn Thắng Lợi rước kiệu cỗ chay.

Xưa, dân làng rước thánh về đình Bơi và tổ chức tế yên vị. Hiện nay, do đình không còn nên nhân dân đã xây dựng nơi chỉ huy bơi để thánh ngự xem bơi chải vào buổi chiều ngày mùng 10.

Thắng nơi chỉ huy bơi là điểm xuất phát của cuộc đua chải, đường đua kéo dài đến địa điểm Soi Đâm. Đoạn sông này dài khoảng 1 km, các tay bơi từ điểm xuất phát bơi xuống tiêu bờ Nam và quay ngược trở lại tiêu bờ Bắc “Cụy lái” vòng về trước đài chỉ huy bơi.

Bơi tranh giải trong lễ hội năm nay gồm 3 thôn Mai Thượng, Mai Trung và Thắng Lợi, mỗi thôn có 3 đội tạo thành 3 đợt đua tranh rất quyết liệt. Các tay dầm của thôn Mai Thượng mặc áo vàng, thôn Mai Trung áo đỏ và thôn Thắng Lợi áo màu xanh. Mỗi chải có 28 người trong đó có 24 tay dầm, 1 lái, 1 tát nước, 1 mõ, 1 phất cờ lồng.

Để chuẩn bị cho bơi thò thánh và tranh giải, trai tráng phải luyện tập thành thục các động tác và các tình huống gấp phải trong khi đua. Các tay dầm phải thở kín hơi và bơi theo trống lệnh, người tỳ sát vào mạn thuyền để ổn định vị trí ngồi, đồng thời dầm phải đâm thẳng xuống nước như vậy thì chải sẽ lướt nhanh hơn.

Thời điểm được coi là quyết định nhất trong cuộc đua chính là lúc vòng qua tiêu ở bờ Nam và bờ Bắc. Lúc này, mũi, lái kết hợp nhịp nhàng để tạo được đường vòng

nhỏ, các tay cầm phải tuân theo hiệu lệnh của người cầm lái. Khi quay, các tay bơi phía bên trong của cọc tiêu phải cày móc nước còn phía ngoài thì gạt nước, người cầm lái thực hiện các thao tác mà dân gian gọi là “Cạy lái”. Chỉ như vậy, thì các chài mới có thể về đích nhanh nhất.

4. Là một trong những nơi cư lâu đời của người Việt vùng ven sông Cầu hay nói rộng hơn là của vùng châu thổ Bắc bộ, chính yếu tố địa lý⁽⁶⁾ và cư dân đã tạo cho vùng đất ngã ba Xà - làng Mai tích tụ được những đặc trưng văn hoá mang tính bản sắc của người Việt.

Tháng 2, tháng 3 theo nông lịch là thời kỳ sinh trưởng mạnh nhất và bắt đầu trổ đồng của cây lúa. Thời điểm này, nước là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trong sản xuất nông nghiệp. Vì thế, cư dân ở đây đã mở hội tung hoa cầu sự sinh sôi, nảy nở và hội bơi chải để cầu thuỷ thần ban nước cho mùa màng bội thu.

- Lễ hội tung hoa với nghi lễ: tung hoa cho dân làng cướp để lấy khước – có thể nói đây là một trong những mảnh vụn còn lại của tín ngưỡng phồn thực.

- Bơi chải thờ thánh và lễ trình thuỷ mã chính là sự lăng đọng lớp tín ngưỡng cổ với tục thờ thuỷ thần của cư dân vạn chài vùng ven sông Cầu.

- Trong lễ hội bơi chải làng Mai, có một vấn đề của lịch sử văn hoá cần được bóc tách:

+ Trước khi bơi chải h้าu thánh, dân làng Mai còn tổ chức rước lễ sang đình

làng Nhu Nguyệt⁽⁷⁾ - nơi thờ chính của đức thánh Tam Giang⁽⁸⁾ để xin phép được mở hội (theo tâm thức của cư dân làng Mai và một số làng vùng ven sông Cầu cùng thờ, hay cùng chung một tín ngưỡng thờ thánh Tam Giang).

+ Theo thần phả và trong suy nghĩ của người dân làng Nhu Nguyệt thì đình làng lại thờ vị anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt.

Qua đây, chúng ta đã được sự ảnh hưởng sâu, rộng của chính sách đưa các vị thần, thành hoàng làng về các làng xã của các triều đại trong lịch sử dân tộc, và đây cũng chính là sự bồi đắp các lớp phù sa văn hoá theo chiều dài lịch đại đang cần các nhà nghiên cứu tìm hiểu kỹ hơn./.

CHÚ THÍCH

1. Thần phả lưu tại đình làng Mai, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang
2. Mỗi giáp hàng năm cử ra 4 ông Trưởng từ 49 tuổi trở lên, 4 ông Bàn khoảng từ 45 đến 47 tuổi và 4 ông Linh từ 40 đến 43 tuổi.
3. Đây là câu ca dao cổ nói về hội bơi chải vào ngày mùng 10 tháng 3 ở làng Tiểu Mai.
4. Tại nghè Ngũ Giáp.
5. Ngã ba sông, một trong những phòng tuyến quan trọng của kinh đô Thăng Long: một trong những phòng tuyến quan trọng của kinh đô Thăng Long: Trong cuốn lịch sử Việt Nam tập I ghi rõ: “Tất cả các đường bộ từ đông bắc tiến về Thăng Long đều phải vượt qua dòng sông Cầu, vì thế vùng đất này có một vị trí quan trọng mang tầm chiến lược”.
6. Xã Tam Giang, huyện Yên Phong, Bắc Ninh.
7. Cha của thánh Trương Kiều.